

GRAN CANARIA

Playa Del Ingles

Hotel Greenfield



Jaap Erkelens

Ronald Erkelens

Caroline de Ligt

5 t/m 12 juni 2015

Vrijdag 5 juni 2015

Om 13.00 uur hebben we afgesproken op Schiphol. Renata, de dochter van Jaap en zus van Ronald brengt de 2 heren. Iedereen is op tijd en het weerzien van Jaap en Caroline is als vanouds. Ronald en Caroline kennen elkaar nog niet maar die "klik" is er binnen een paar minuten.

Eerst gaan we op zoek naar de incheckbalie. Ronald en Jaap hebben hun spullen in 1 koffer gedaan en deze is dus iets te zwaar. Nadat er wat toilettassen en sandalen over en weer zijn gegaan naar Caroline haar koffer kunnen we gaan inchecken. We zijn gelijk aan de beurt, dus alles is snel geregeld.

Na het inchecken willen we nog even koffie gaan drinken met zijn allen maar we staan eigenlijk al direct voor de douane. Dus..... afscheid nemen maar. Na vele knuffels en zwaaien gaan we door de douane. Eerst maar eens even een bakje koffie met zijn drietjes en een mooie gelegenheid voor Caroline om verder kennis maken met Ronald en bijkletsen met Jaap.

Na de koffie lopen we richting het vliegtuig en kopen we toch nog even sigaretten voor Caroline en shag voor Jaap. Het boarden gaat redelijk vlot en voor we het weten zitten we met zijn drietjes in het vliegtuig naar Gran Canaria.

Onderweg komen we er achter dat we eerst naar Tenerife vliegen voor een tussenstop. Mensen die daar op vakantie gaan, gaan het vliegtuig uit en mensen die teruggaan naar Nederland komen het vliegtuig in. Dit alles bij elkaar duurt toch al gauw een uur.

1 uur later dan de planning landden we op Gran Canaria. De koffers zijn gauw gevonden en als we de aankomsthal binnenlopen zien we al gauw de chauffeur die ons naar ons hotel brengt.



In het hotel aangekomen gaat Caroline ons inchecken. Het diner is bijna afgelopen dus we zetten de koffers even in een kantoortje en begeven ons naar het restaurant. De keuze is enorm. Soep, vis, vlees, vegetarisch, pasta, groente, rijst, salade, brood en toetjes!!!!

Na het eten halen we de koffers en gaan we op zoek naar onze appartementen. Ze bevinden zich op de begane grond. Caroline gaat de koffer van Jaap en Ronald uitpakken en Jaap en Ronald maken zich het even gemakkelijk op het balkon. Nadat alles is uitgelegd aan de heren en een tijd is afgesproken hoe laat we morgen opstaan gaat Caroline naar haar eigen appartement.

Welterusten en tot morgen.

Zaterdag 6 juni 2015

Om 08.30 gaat Caroline naar het appartement van Jaap en Ronald om ze wakker te maken.

Het is een bewolkte dag. We spreken af om 09.30 uur te ontbijten en dan maar de omgeving te verkennen.

Het ontbijt is ook al zo uitgebreid. Broodjes, stokbrood, vleeswaren, kaas, jam, gekookte en gebakken eieren, spek, bonen in tomatensaus, fruit. We laten het ons goed smaken. Na het ontbijt lopen we richting de boulevard. Het is vrij fris buiten.



De boulevard ligt een flink stuk hoger dan het strand. We zien een lift die ons naar het strand brengt en als we de lift uitstappen komen we bij wat winkeltjes en restaurantjes. De heren hebben wel trek in een drankje. We genieten heerlijk van de zon die zich af en toe laat zien en na een uurtje op het terras te hebben gezeten besluiten we om rustig terug te lopen naar het hotel.



In het hotel komen we even bij van de toch wel lange wandeling. We besluiten om eerst te gaan lunchen en daarna het zwembad op te zoeken.

Ondanks dat de zon af en toe even weg is hebben we heerlijk gebubbeld, gezwommen en van de zon genoten.



Om 19.00 uur gaan we naar het restaurant voor het diner. De keuze is weer groot. Na het eten gaan we een eindje wandelen en als afsluiting van de dag een drankje op het terras van het hotel.



Zondag 7 juni 2015

Vandaag gaan we met een bus naar San Mateo en Tedor. 2 kleine, gezellige dorpjes in de bergen.



In San Mateo is een leuke, gezellige markt met allerlei spullen. Kleding, eten, speelgoed en oude ambachten. Ronald ruikt al snel dat er een kraampje staat met parfum en aftershave. De aftershave ruikt zo lekker dat hij deze besluit te kopen. Hierna gaan we even op een terras zitten om een bakje koffie te drinken. Het weer is prachtig en de zon is er vol op. Na de koffie lopen we verder. Plots hoort Ronald een geluid: “blaffende hondjes”. Daar wil hij gelijk naartoe en als hij bij de kraam is, is hij gelijk verkocht. Hij koopt een leuk hondje op batterijen.





Op het dorpsplein, voor de kerk, zijn ze bezig om een afbeelding te maken. Het materiaal dat ze gebruiken is zeep. De zeep hebben ze geraspt en er verschillende soorten kleurstof aan toegevoegd. Het is een heel precies werkje en heel interessant om te bekijken. We lopen verder de kerk in.





We gaan verder met de bus naar Tedor. Hier is het pas echt gezellig. Er staat een grote tent met Spaanse live muziek waar mensen heerlijk aan het dansen zijn. We besluiten eerst even om een drankje te nemen op een terras.



Het is erg warm vandaag dus iets kouds hebben we wel verdient.

Na het terras lopen we verder het dorp in en komen bij een grote hal waar markt is. Ze verkopen hier groente en fruit. We lopen nog even een supermarkt in om de hoog nodige spulletjes te kopen en besluiten bij de muziktent te wachten totdat de bus weer vertrekt naar ons hotel. Het was een geweldige dag met mooi weer en leuke souvenirs.



Maandag 8 juni 2015

Gisteren was een behoorlijk vermoeiende dag dus besluiten we een beetje uit te slapen en na het ontbijt naar het zwembad te gaan. Lekker zwemmen, bubbelen en zonnen. Het is heerlijk weer en we vermaken ons prima aan en in het zwembad.



Na het avondeten gaan we een eindje wandelen en als afsluiting van de dag drinken we nog wat op het terras van het hotel. Vanavond gaan we een beetje op tijd naar bed. Morgen gaan we naar Puerto Rico.

Dinsdag 9 juni

Na het ontbijt lopen we naar de bushalte om naar Puerto Rico te gaan. We gaan met een boot de zee op. Op zoek naar dolfijnen. Ronald wist vanmorgen nog van niets dus het was een verrassing voor hem. Onderweg in de bus naar Puerto Rico wordt hij al zenuwachtig.



Als we in de haven aankomen ligt de boot al klaar en kunnen we vertrekken. Er gaan ongeveer 30 mensen mee. Eenmaal op zee hebben we, ondanks een beetje bewolking, een mooi uitzicht naar de kust.





De dolfijnen zijn moeilijk te vinden en de zee is nogal ruig met hoge golven. De kapitein besluit nog een eindje verder de zee op te varen en uiteindelijk zien we de dolfijnen. Het is een schitterend gezicht.



Omdat we eigenlijk al veel te lang onderweg zijn zetten we weer koers naar land en zijn we een half uur later dan gepland weer in de haven van Puerto Rico. De bus staat al op ons te wachten en brengt ons weer veilig terug naar het hotel.





We komen om 15.30 uur aan in het hotel en na een heerlijk bakje koffie besluiten we, tot dat het tijd is om te dineren, lekker te relaxen in ons appartement.



Na het eten wandelen we richting de “kashba”. Dit is een soort van winkelcentrum met restaurantjes en terrasjes. In het midden van het winkelcentrum is een soort van grote “kuil” waar heerlijk wordt gedanst op Spaanse muziek. Na een uurtje naar de dansende mensen te hebben gekeken wandelen we terug naar het hotel . Daar aangekomen is er een bingo in het café. We nemen een drankje en spelen een rondje bingo mee. Het was een mooie en supergezellige dag vandaag.

Woensdag 10 juni 2015

Vandaag gaan we met de bus een dagje naar Las Palmas. Na het ontbijt lopen we naar het ophaalpunt. Ronald voelt zich niet zo lekker en loopt te hoesten. Gelukkig staat er een prullenbak op staat en kan hij nog net op tijd zijn ontbijt daarin achterlaten. Caroline loopt snel even naar de supermarkt naast het hotel om een flesje water te kopen en nadat Ronald zich weer wat beter voelt gaan we op weg naar de bus.



Aangekomen in La Palmas gaan we eerst een bakje koffie drinken en daarna lopen we door de winkelstraat. Het is er behoorlijk druk en warm. Aan het eind van de winkelstraat komen we op een plein met wat bankjes en eten we een broodje. We lopen de winkelstraat weer terug, naar het punt waar de bus ons heeft afgezet en besluiten de andere kant van de grote weg te bezoeken. We komen uit bij een groot plein en aan het eind van het plein staat een grote kerk. We rusten uit op een bakje en genieten van de rust en het uitzicht.

Na een tijdje te hebben uitgerust gaan we weer verder. We lopen een paar straatjes door en komen aan de andere kant van de kerk uit en zien een gezellig spaans terrasje. Ronald heeft wel zin om iets te drinken. De we zoeken een mooi plekje in de schaduw en genieten van ons drankje.



Op het tafeltje tegenover is besluit een duif om ook maar even bij te komen van de warmte.



Als we op de afgesproken tijd zitten te wachten op de bus zien we ook nog even hoe hier de stoep wordt schoongemaakt. Dat is wel handig hoor zo'n grote "bezem".



Donderdag 11 juni 2015

Vandaag slapen we een beetje uit en na het ontbijt gaan we lekker naar het zwembad. Als je naar het zwembad loopt kom je bij een vijver en een bruggetje waar mooie vissen zwemmen tussen de waterlelies.



Vandaag hebben we alle drie weinig energie dus eten we tussen de middag een broodje bij het zwembad. Rond vier uur gaan we terug naar ons appartement. Na het avondeten lopen we nog even naar de "kashba" om de laatste souvenirs te kopen en nog even te genieten van de Spaanse dans en muziek. We gaan een beetje op tijd naar bed. Morgen moeten we de koffer inpakken en weer terug naar huis.

Vrijdag 12 juni 2015

Lang zal hij leven..... in de gloria..... hieperdepiep..... HOERA!!!!

Ronald is vandaag jarig. Hij is heel erg blij met zijn cadeaus.



Na het ontbijt pakt Caroline de koffers in. We mogen iets langer in ons appartement blijven dus besluiten we voor de laatste keer te gaan genieten van de zon bij het zwembad. Rond 2 uur gaan we douchen en aankleden en de laatste spullen inpakken. Omdat Ronald vandaag jarig is gaan we bij het restaurant naast het hotel lunchen.

De pizza smaakt verrukkelijk en we genieten er van. Na het eten gaat Caroline in het hotel de koffers ophalen en wachten we op de chauffeur die ons naar het vliegveld zal brengen.

Daar is de chauffeur al en nadat we zijn ingestapt gaan we op weg naar het vliegveld. We zijn alle 3 een beetje stil onderweg. Vast en zeker omdat het de laatste dag is en we eigenlijk nog wel een paar daagjes langer hadden willen blijven.





En daar gaan we.....



Het was een fijne en gezellige vakantie. We hebben lekker gegeten en gedronken, veel plezier gehad, mooie dingen gezien, genoten van elkaars gezelschap en heerlijk weer gehad.